



Een boer die boer wil blijven

Dit jaar zegt Broederlijk Delen *neen* tegen de mijnbouw en *ja* tegen de landbouw in zijn jaarlijkse campagne. Centraal in deze campagne staat Marco, die in het hooggebergte in Peru woont.



In de gemeenschap van Marco wordt al jaren gestreden tegen het watertekort en ze halen positieve resultaten. Maar er is een nieuw dreigingsgevaar voor de toekomstplannen van vele boeren zoals Marco. Verschillende mijnbouwbedrijven hebben bij de Peruviaanse overheid de rechten gekocht om te zoeken naar mineralen en deze vervolgens te ontginnen. De lokale gemeenschap moet eerst nog toestemming geven voordat de werkelijke ontginning kan beginnen en daarmee het afgraven van de prachtige bergen. Maar er is geen twijfel dat de mijnbouwbedrijven veel druk uitoefenen.

Mijnbouw verbruikt en vervuult echter veel water. Dat water hebben boeren, zoals Marco, nodig: "Alles is gebaseerd op water. Zolang er water is, kunnen we blijven werken, het hele jaar door." De mijnbouw krijgt de steun van de Peruviaanse overheid, omdat het voor belangrijke economische groeicijfers zorgt. Maar er wordt geen rekening gehouden met het milieu en de levensomstandigheden van de boeren.

Lokale organisaties, waarmee Broederlijk Delen samenwerkt, proberen de expansie van de mijnbouw tegen te houden. Zo zetten ze sterk in op het correct informeren van de gemeenschappen. De mijnbouw heeft een grote impact op hun leefomstandigheden, het is dan ook belangrijk om goed te onderhandelen met een mijnbouwbedrijf. De bevolking is niet altijd op de hoogte van de rechten die ze hebben.

Het gaat niet enkel over het informeren over de mijnbouw, maar de lokale organisaties bieden ook oplossingen aan de boeren. Ze gaan op zoek naar alternatieven zodat ze nog meer kunnen inzetten op hun landbouw en andere inkomstbronnen.

In Europa probeert Broederlijk Delen ook aandacht te vragen voor de waterproblematiek, de EU is de op één na belangrijkste handelspartner voor Peru en de belangrijkste buitenlandse investeerder in het land.

Meer informatie over de campagne:
www.broederlijkdelen.be/campagne

Lezen verruimt je venster op de wereld

De Bib van Hoeilaart heeft met steun van de GROS veertig nieuwe boeken en tien dvd's toegevoegd aan haar collectie: informatieve boeken, waargebeurde verhalen, documentaires, getuigenissen en romans die zich afspelen in de derde wereld. De boeken draaien rond de thema's die de GROS koestert zoals ontwikkelingshulp, armoede, mensenrechten en duurzaamheid. Deze boeken en films zijn het afgelopen jaar 995 keer ontleend. Een aantal dat jaar na jaar blijft stijgen.

Vijf titels zijn op 18 januari weggegeven tijdens Toast Literair van het Davidsfonds. Dé ontmoeting voor lezend Hoeilaart waarbij een aantal gasten terugblikken op het voorbije jaar en leestips uitwisselen. De GROS zorgde voor een wedstrijd. Vijf lezers van weekblad De Serrist mochten een boek uit de GROS-collectie uitkiezen. Zij vonden het woord 'millenniumdoelstellingen' uit de woordzoeker.



Jij als vrijwilliger?

Broederlijk Delen rekent niet alleen op een financiële manier op jou. Deze en andere campagnes zoals 11.11.11 steunen ook op de hulp van de vele vrijwilligers. Tijdens de koffiestops in februari zal je hen ongetwijfeld al gezien hebben: de vele vrijwilligers die een handje helpen bij een campagne, actie, evenement, ... Denk niet te snel dat dit niets voor jou is. Groot en klein kunnen steeds hun gading vinden. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen expertise, mening en ervaring.

Elke Van Thielen zette recent haar schouders mee onder het Repair Café: "Ik zag een oproep voor vrijwilligers voor de eerste editie van het Repair Café in Hoeilaart. Omdat ik dit een prachtig initiatief vond, heb ik mij opgegeven. Ik ben er dus wat ingerold." Het lijkt soms

een druppel op een hete plaat, maar kleine projecten kunnen ook nuttig zijn. "Een (mini-)steentje bijdragen aan de samenleving is altijd goed en geeft voldoening."

Er is ook voldoende afwisseling. Het hoeft niet onmiddellijk een engagement op lange termijn te zijn, ook helpende handen bij kleine activiteiten zijn welkom. Als vrijwilliger kan je rekenen op de dankbaarheid van de andere vrijwilligers, maar vooral van de deelnemers aan activiteiten.

Wil je wel eens een handje toesteken, een activiteit begeleiden van GROS of lid worden van de Fairtradewerkgroep, neem dan zeker contact op via gros@hoeilaart.be of 02 657 05 05.

Wil je weten of je wel geschikt bent als vrijwilliger bijvoorbeeld bij de Wereldwinkel? Doe dan een scan van Oxfam Wereldwinkels: ga naar www.oxfamwereldwinkels.be of rechtstreeks naar www.doedescan.be. Beantwoord enkele eenvoudige vragen en kom je positief uit de test contacteer dan Marina (0477 81 59 14) of Ania (0477 62 22 05) van Wereldwinkel Hoeilaart.



Broederlijk Delen in Hoeilaart

Solidaire maaltijd

De lokale afdeling van Broederlijk Delen nodigt je graag uit voor de Solidaire Maaltijd op **zondag 29 maart** in de **St.-Clemensschool**. Welkom met vrienden en familie vanaf 12.00u voor een aperitief (aangeboden door de Wereldwinkel) en toelichting over de campagne. Om 12.30u staat een lekker buffet met Peruviaanse gerechten klaar:

- Palmhartensoep
- 'Lomo Saltado' (Roerbakgerecht met rundsvlees en kip)
- 'Arroz con leche' (Peruviaanse rijstpap)

Prijs:

- Volwassenen: 20 euro
- Kinderen jonger dan 12 jaar: 12 euro

Vooraf inschrijven is gewenst, graag **vóór maandag 23 maart** bij Jacqueline Brenart: 02 657 43 33 of 0476 21 26 88; Pierre Van der Stockt: 02 657 10 49 ofwel schriftelijk met een mededeling in de bus van de pastories van Hoeilaart en Jezus-Eik of per e-mail prnuys@scarlet.be.

Koffiestops

Jaarlijks worden ook koffiestops georganiseerd. Ook dit jaar kon je op 25 februari **terecht in de Bib** voor een heerlijke kop koffie, thee of warme chocolade in ruil voor een vrije bijdrage. Op 27 februari vond de koffiestop plaats op de wekelijkse **vrijdagmarkt**. Beide koffiestops brachten respectievelijk 95 euro en 595 euro op!

Je kan nog terecht voor een koffiestop in de **St.-Clemensschool** op 21 en 22 maart tijdens hun lentefeest. De opbrengst van deze koffieverkoop wordt ook geschonken aan Broederlijk Delen.

Het tweede **Repair Café** op 21 februari bracht 300 euro op voor Broederlijk Delen. Het bedrag werd ingezameld bij de mensen die met hun kapotte toestellen en andere materialen langskwamen.

11.11.11-Hoeilaart 2014

Wie 11.11.11 in 2014 wilde steunen, kon kiezen uit verschillende activiteiten.

De opbrengsten van deze activiteiten zijn:

- 2.239,02 euro van de brunch in het GC Felix Sohie
- 2.070,38 euro van de 11.11.11-fuif in de Koldam
- 1.732,93 euro van de quiz, een samenwerking van 11.11.11 Hoeilaart en Overijse
- 36,51 euro van de vrijwillige bijdragen voor de 11.11.11-soep tijdens het Wereldfeest
- 1.587,50 euro van de giften via de stortingsformulieren

GROS gaf ook 10.000 euro partnersteun.

Alles samen 17.666,34 euro!

Bedankt aan iedereen die daar een steentje toe bijdroeg!

www.11.be/campagne



MaTTaB ten voordele van bescherming moeder en kind

Improvisatietheater MaTTaB gaf in december 2014 in het GC Felix Sohie een zeer geslaagde benefietvoorstelling ten voordele van Impore. Het werd een avond lachen voor het goede doel. De volledige opbrengst van de kaartverkoop en de bar gingen integraal naar het project, waarmee levens van baby's en moeders in Rwanda gered worden.

De GROS kon de opbrengst verdubbelen zodat er in totaal 3.000 euro werd ingezameld. Met steun uit onder meer Hoeilaart worden in Rwanda mooie resultaten bereikt. Maar jaarlijks overlijden er in de hele wereld nog honderdduizenden zwangere vrouwen. Vooral door bloedingen, infecties en een hoge bloeddruk. Dat zijn doodsoorzaken die je met een goede medische hulp en kraamzorg kunt voorkomen. En gezonde moeders zijn ook een voorwaarde voor gezonde baby's.

Millenniumdoelstellingen

De moedersterfte is in ontwikkelingslanden veel hoger dan in rijke landen zoals België. Als vijfde 'millenniumdoel' hebben de belangrijkste regeringsleiders jaren geleden bepaald dat moedersterfte wereldwijd in 2015 met driekwart moet zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. In Rwanda zijn de resultaten gunstig, maar er is nog veel werk over de hele wereld. 2015 is dus een belangrijk jaar. In Parijs zal de balans opgemaakt worden van de huidige millenniumdoelstellingen en zullen nieuwe doelen geformuleerd worden om de tegenstellingen in de wereld (iets) te verkleinen.

GROS-voorzitter Rein van Gisteren besteedde in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Hoeilaartse adviesraden aandacht aan de millenniumdoelstellingen. Hij wees op de vooruitgang die al geboekt is, zoals de halvering van de kindersterfte wereldwijd sinds 1990, maar hij benadrukte ook dat we er nog niet zijn: "De vraag die ieder voor zich mag beantwoorden, is: bleef ik daarbij schouderophalend aan de kant staan? Oxfam rekent het voor ons uit: de 85 rijkste mensen op aarde hebben samen evenveel als de 3,5 miljard armsten. Er is dus geen andere conclusie mogelijk dan dat er genoeg is voor iedereen. Alleen de verdeling klopt niet."

www.action2015.be

De 8 millenniumdoelstellingen op een rij

De concrete doelstellingen van de Verenigde Naties zijn bepaald om de armoede in de wereld te bestrijden. Ze werden in 2000 ondertekend en moeten voor het einde van dit jaar bereikt zijn.

1. Vél minder honger en armoede in de wereld: De Verenigde Naties berekende dat er wereldwijd genoeg geld is om iedereen een goed inkomen te geven. Helaas is het geld héél oneerlijk verdeeld. Een heel kleine groep rijke mensen (1/5 van de wereldbevolking) bezit 85% van al het geld en middelen.

2. Alle kinderen naar de basisschool: het volgen van lager onderwijs is buitengewoon belangrijk, omdat het impact heeft op de andere doelstellingen. Moeders die lager of middelbaar onderwijs volgden, zorgden ook voor minder kindersterfte. Een betere opleiding helpt ook in de strijd tegen hiv/aids en andere ziektes.

3. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen: ze moeten dezelfde kansen krijgen zoals bijvoorbeeld naar school gaan, even veel verdienen, ... Er is vooruitgang, maar ook hier kan het in sommige landen beter.

4. Minder kindersterfte: de kindersterfte is gedaald, maar de vooruitgang in het terugdringen gaat te traag om het streefdoel wereldwijd te halen. Vaak zijn ziektes de doodsoorzaken, die voortvloeien uit gebrekkige voeding en gebrekkige gezondheidszorg. Allemaal te vermijden dus.

5. Minder moedersterfte: deze millenniumdoelstelling heeft impact op de vorige. Het verbeteren van de gezondheid van zwangere vrouwen dringt ook de neonatale kindersterfte terug.

6. Bestrijding hiv/aids, malaria en andere ziektes: ondanks de positieve ontwikkelingen en daling van de cijfers blijft bijvoorbeeld aids, met twee miljoen doden per jaar, één van de voornaamste doodsoorzaken wereldwijd.

7. Milieubescherming, veilig drinkwater en minder mensen in sloppenwijken: Armoedebestrijding gaat samen met milieubescherming, want ontbossing of uitputting van de landbouwgrond heeft impact op de levensomstandigheden. Ook voldoende en drinkbaar water is een belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheid.

8. Afspraken over het samenwerken tussen Noord en Zuid: deze doelstelling moet zorgen voor een internationaal beleid opdat de eerste 7 doelstellingen kunnen slagen.



Oxfam Wereldwinkel

GEMEENTEPLEIN 20, HOEILAART

OPENINGSUREN WERELDWINKEL:

DI-WO-ZA: 10 tot 12 en 14 tot 18 uur

VRIJ: 9.30 tot 12 en 14 tot 18 uur

ZO: 10 tot 12 uur



Nieuw in de Wereldwinkel: de Levensboom

De geboorte van een kind is voor elk gezin een moment van geluk. Wil je dit geluk met familie en vrienden delen door suikerbonen te geven en terzelfdertijd een kind uit de derde wereld een kans op een beter leven te schenken?

Hiervoor hebben wij nu de Levensboom. De Levensboom is een prachtige miniatuur baobab (apenbroodboom) van bananenbladeren, handgemaakt in Nairobi (Kenia). Aan de takken worden gekleurde mandjes uit sisaltouw gehangen, die je kan vullen met suikerbonen of wat je maar wil.

Als je geen geboorte te vieren hebt kan je natuurlijk ook de Levensboom gebruiken om je huis te versieren, als sieradenhouder of familiefotoboorn,

Met de verkoop van één Levensboom en 100 mandjes kan een Keniaans kind uit Kibera, een sloppenwijk in Nairobi, een jaar lang naar school.

In 1992 startte een Keniaanse vrouw deze school voor de allerarmste kinderen. Zij telt op dit moment 400 kinderen, onder wie 75% (aids)weeskinderen. Sommige kinderen gaan er niet enkel naar school, maar hebben er ook hun thuis gevonden.

Kom eens kijken in onze winkel naar deze prachtige solidaire boom. Meer informatie over de boom en het project vind je op www.fairytale.be.

Pasen

Ook dit jaar wil de Wereldwinkel de paasklokken helpen. Wij hebben lekkere paaseieren van Belgische chocolade, gemaakt met cacao en rietsuiker uit de eerlijke handel.

Eieren, figuurtjes, zakjes met kleine gevulde eitjes in allerlei smaken: melk, fondant, wit, praliné, vanille en karamel. Dus, paasklokken, als jullie nog iets van (h)eerlijke chocolade nodig hebben, één adres ...



Pisco Sour

Pisco is de nationale (sterke) drank van Peru. Al wordt deze eer ook door buurland Chili opgeëist!

Ingrediënten voor 2 glazen:

60 ml Pisco*, 30 ml vers limoensap, 30 ml suikerwater, 1 eiwit, een kopje ijsblokjes, eventueel kaneel*

* verkrijgbaar in de wereldwinkel

Bereiding

Giet de Pisco, limoensap, suikerwater en 1 ijsblokje in een blender en meng. Voeg de rest van het ijs toe en meng het geheel tot het ijs fijn is. Voeg als laatste het eiwit toe, en laat de machine draaien tot er een schuimlaag ontstaat (ongeveer 20 seconden).

Giet de Pisco Sour in twee glazen en strooi er eventueel wat kaneel over.

