



# Broederlijk Delen roept op tot revolutie

In een nieuwe campagne roept Broederlijk Delen op om mee te doen aan de 25%-revolutie. De nood aan maatschappelijke verandering was nooit eerder zo urgent. Oneindige economische groei heeft negatieve effecten op onze planeet en leidt tot onomkeerbare klimaatveranderingen.



Economische groei blijft vaak sociale ongelijkheid voeden: de kloof tussen arm en rijk blijft groeien en steeds meer mensen vallen uit de boot. De ecologische en sociale crisissen dwingen ons tot alternatieven. Het antwoord van Broederlijk Delen blijft, al meer dan zestig jaar, overeind: delen en herverdelen.

Broederlijk Delen blijft pleiten voor een omwenteling van economie en samenleving, zodat huidige en toekomstige generaties, overal ter wereld, een goed leven kunnen uitbouwen binnen de grenzen van onze planeet. Want er is zegzegd genoeg voor iedereen, maar niet iedereen heeft een eerlijk aandeel in handen.

## Aanpak

Hoe doet Broederlijk Delen dat? Door samen te werken, overal ter wereld. Als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, dan kan het 100% anders? 25%, zo groot of zo klein moet een minderheid zijn om de samenleving te veranderen en het tij te keren.

Tot die conclusie kwam een onderzoeker van de universiteit van Pennsylvania enkele jaren geleden al. Een ambitieus plan maar geen onhaalbare kaart. In Afrika, Latijns-Amerika en hier bij ons in Europa timmeren velen vandaag al aan de weg. Ze zijn deel van de 25%-revolutie.

Daarom wil Broederlijk Delen jou uitnodigen om deel uit te maken van de 25%-revolutie, om delend en herverdeld het tij te keren, om op te staan en mee te bouwen aan deze samenleving. Teken het "25%-revolutie Manifest" dat staat op de website [www.broederlijkdelen.be](http://www.broederlijkdelen.be).

Doe ook mee met verschillende acties die Broederlijk Delen opzet. Dit jaar worden vooral projecten in Senegal, Colombia en Palestina ondersteund. Samen maken we er een mooie actie van!

## Broederlijk Delen in Hoeilaart

Ook in Hoeilaart worden jaarlijks enkele acties ten voordele van Broederlijk Delen georganiseerd, zoals een koffiestop, de verkoop van paasbloemen en een munttapijt.

Een eerste actie, de **koffiestop**, vond al plaats op 11 en 12 maart. Na twee jaar zonder koffiestop op de vrijdagmarkt en in de bibliotheek vanwege corona kon deze activiteit dit jaar weer doorgaan. Er werden overheerlijke pannenkoeken gebakken en verkocht. Met een (h)eerlijke kop koffie van onze Hoeilaartse Wereldwinkel of een zoete, verse muntthee smaakten ze nog beter. Iedereen kon de prachtige, maar winderige dag beginnen op een aangename manier. Zaterdagmorgen kon je terecht in de bibliotheek van Hoeilaart. Ook daar was mogelijkheid tot een warme kop koffie en een leuke babbel.

"Zowel op de vrijdagmarkt als in de bibliotheek bleef de grote toeloop uit, maar het weerzien aan de standjes was des te intenser, blij om elkaar weer te ontmoeten", vertelt Maryleen Bockstal. "We zijn dan ook blij om het bedrag van 366,60 euro vanuit onze gemeenschap aan Broederlijk Delen te kunnen overmaken."

De tweede actie, het verkopen van **paasbloemen**, nam zijn start tijdens de vrijdagmarkt. Ook op zondag 12 en 20 maart werden ze in de Sint-Clemenskerk, voor of na de misviering, nog verkocht. Als derde actie is er dan het **munttapijt** in de kerk, waar mensen hun muntjes nog altijd kwijt kunnen aan het goede doel.

Natuurlijk kan er ook nog een **bijdrage** worden gestort op het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen.





# Hoeilaarts feesttafereel op grappige placemat

Ga je in Hoeilaart naar een eetgelegenheid waar twee of meer fairtrade producten of -ingrediënten op de menukaart staan? Dan bestaat de kans dat je bord op een vrolijke placemat komt te staan. Eentje boordevol lokale wetenswaardigheden en ook wel wat toeristische promotie. Speciaal gemaakt om jou en je tafelgenoten ervan te overtuigen dat je met fairtrade producten goed bezig bent en dat er in onze gemeente heel wat te beleven valt. Tekenaar René Leisink heeft tal van typisch Hoeilaartse tafereeltjes afgebeeld: van zwaan Petoetje tot de rolstoelvriendelijke ingang van het kasteel. Soms met een knipoog.

Op de achterkant vermeldt de placemat twintig wetenswaardigheden over Hoeilaart. Jong en oud kunnen tijdens het wachten op de maaltijd op zoek naar de juiste afbeelding.

## Eerlijke kwaliteitsproducten

Je kent het fairtradekeurmerk wellicht al van koffie, rietsuiker, thee, fruitsappen, wijnen, bier of chocolade. Er komen steeds meer kwaliteitsproducten bij die eerlijke wereldhandel bevorderen. De Wereldwinkel verkoopt ook knabbels, koekjes en kruiden. Producten dus

die geteeld, gemaakt en verhandeld zijn zonder de mensenrechten geweld aan te doen.

## Sensibiliseren voor fairtrade

De GROS heeft de opdracht om de inwoners van Hoeilaart te sensibiliseren voor eerlijke handel, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. En dat gebeurt door bekendheid te geven aan het fairtradekeurmerk en door lokale handelszaken te belonen als ze faire producten aanbieden.

## Bedanken

Horecazaken, B&B's, privéfeestjes of verenigingen komen in aanmerking om de placemats te gebruiken, om ze te bedanken voor hun menukeuze. Als ze twee fairtrade producten gebruiken, dan krijgen ze de placemats helemaal gratis, zolang de voorraad strekt.

*Te bestellen bij [hoeilaartfairtrade@gmail.com](mailto:hoeilaartfairtrade@gmail.com), met vermelding van de 2 aangeboden fairtrade artikelen en na afspraak af te halen bij Oxfam-Wereldwinkel, Gemeenteplein 20, 1560 Hoeilaart.*



<p><b>Jan van Ruisbroec</b> De vrome mysticus Jan van Ruisbroec woonde in de 14e eeuw in de priorij van Groenendaal. Hij behoort tot de meest vertaalde Nederlandstalige auteurs.</p>	<p><b>Druivenfestival</b> Een tentoonstelling van lokaal geteelde tafeldruiven staat op het programma van het jaarlijkse Druivenfestival. Hoeilaart gaat dan uit zijn bol en viert dit oogstfeest met kermis, markt en vertier.</p>
<p><b>Petoetje</b> De eigengereide mammetjeszwaan Petoetje heerst over Hoeilaarts dorpsvijver. Daar stroomt de IJzer van de Ganzepoelvijver in het Zoniënwoud richting Overijse en Neerijse.</p>	<p><b>Fairtrade</b> Dit keurmerk is de beschermde aanduiding voor Fairtrade, eerlijke handel, hier en in het Zuiden. Je weet bij aankoop dat er bij productie is gelet op duurzame ontwikkeling en op mensenrechten.</p>
<p><b>Oxfam-Wereldwinkel</b> De Oxfam-Wereldwinkel is sinds 1986 een vaste waarde, je vindt deze aan het Gemeenteplein. De winkel - volledig gerund door vrijwilligers - verkoopt producten uit eerlijke handel.</p>	<p><b>Hoeilaart fairtradegemeente</b> Hoeilaart belooft als fairtradegemeente dat ze fairtrade-aankopen doet en deze ook bij zijn burgers promoot. Zo zijn de natuursteden op het Gemeenteplein gewonnen zonder kinderarbeid.</p>
<p><b>Historische gewegwijzer</b> Wandegemeente Hoeilaart ligt in de Vlaamse Rand tussen Sint-Genesius-Rode en Overijse en grenst aan Watermaal-Bosvoorde (Brussels Gewest) en aan La Hulpe en Waterloo (Wallonië).</p>	<p><b>Zoniënwoud</b> Hoeilaart bestaat voor 56% uit bos. Het Zoniënwoud is deels zelfs UNESCO-werelderfgoed. Het Bosmuseum, vlakbij Hoeilaarts tweede spoorwegstation 'Groenendaal', vertelt je er alles over.</p>
<p><b>Kasteel van Hoeilaart</b> In 1858 is dit romantische Kasteel van Hoeilaart gebouwd om er mee te kunnen pronken. Er zit nog een heuse kerker in! Vandaag dient het beschermde monument als gemeentehuis.</p>	<p><b>Sint-Clemenskerk</b> De neoromaanse Sint-Clemenskerk met zijn witte stenen speklagen dateert uit 1874. Een spits op de stompe toren bouwen zou de kerk te zwaar hebben gemaakt: hij staat op moerasige grond.</p>
<p><b>Glazen dorp</b> Hoeilaart telde ooit 13.000 serres en werd het 'Glazen Dorp' genoemd. Een eeuw lang bracht de druiventel veel welvaart. Waar destijds de druivenserres waren, staan vandaag woningen.</p>	<p><b>Steejgerace</b> De Steejerace is een lokale koers via talrijke smalle Hoeilaartse binnenpaadjes waarover vroeger karretjes met druiven werden afgevoerd. Het heuvelachtige fietstraject bedraagt zo'n 3 km.</p>

# 11.11.11-actie in Hoeilaart

Wie 11.11.11 wilde steunen, kon eind vorig jaar kiezen uit verschillende activiteiten in het GC Felix Sohie, waaronder

- apero-boxen,
- 11.11.11-wereldcafé met pannenkoeken,
- 11.11.11-quiz
- filmvoorstelling 'Thank you for the rain'
- boekbespreking "Van Liefdadig naar rechtvaardig. 11 stemmen over de toekomst van internationale solidariteit", van en met Els Hertogen

De opbrengst van deze activiteiten bedroeg **2.796 euro**.

Giften via de stortingen: **1.572,50 euro**

Vaste stortingen: **1.290,60 euro**

GROS gaf **9.000 euro** partnersteun.

**In totaal = 14.659,10 euro** voor 11.11.11! Het 11.11.11-comité bedankt iedereen die daar zijn/haar steentje toe bijdroeg.

# Dekolonisatie gaat (ook) over het heden

Het thema dekolonisatie bespreekbaar maken, is zeer belangrijk. 11.11.11 richtte hiervoor een stuurgroep op waarin ook Aletha Wallace zit. Ze woont al verschillende jaren in Hoeilaart en is lid van de GROS. Enkele weken geleden vond een debat hierover plaats in Tervuren. Wij spraken met Aletha over haar betrokkenheid in deze stuurgroep en blikken terug op het debat.

“Het debat is heel goed verlopen, de opkomst was goed voor een zondagochtend en de mensen waren heel geïnteresseerd. We hebben achteraf veel positieve reacties gekregen.”

## Wat zijn voor jou sleutelementen in het debat over dekolonisatie?

“Het debat ging vooral over ontwikkelingssamenwerking en dekolonisatie. We zien dat de effecten van het koloniale verleden nog steeds doorwerken tot in de ontwikkelingssamenwerking. De sleutelvraag is: wat is de plaats van dekolonisatie in de wereld van ontwikkelingssamenwerking? Wat willen we veranderen, welke thema's / dossiers moeten aangepakt worden, verhouding tussen donor / ontvangers en de structuur van besluitvorming? Wie moet rond de tafel zitten om het debat te voeren? En nemen we acties, welke acties? Er is veel werk aan de winkel en we zijn nog maar in het begin. Het is positief dat we in dialoog kunnen gaan.”

## Zijn er specifieke moeilijkheden in het debat?

“Het debat over dekolonisatie is een zeer gevoelig en moeilijk bespreekbaar thema. Men wil liever bepaalde dingen niet bespreken. Er kan niet gepraat worden over dekolonisatie zonder te kijken naar de koloniale geschiedenis en soms racistische denkbeelden. We moeten in staat zijn om het koloniale verleden te analyseren, te verbinden met nu en kijken hoe we het anders kunnen doen.”

## Wat wil jij graag nog meegeven over dekolonisatie?

“We kunnen de koloniale geschiedenis niet uitwissen, maar we kunnen allemaal actief meewerken aan dekolonisatie voor een betere en inclusieve samenleving / gelijkwaardigheid en partnerschap. Dekolonisatie is iets voor zowel het Zuiden als het Noorden. Samenwerking is noodzakelijk om vooruitgang te boeken en het succes hangt af van de manier en voorwaarden waarop samengewerkt kan worden (de structuren en instellingen, wet- en regelgeving). Het is een complex thema en vraagt ook een lang traject... en het zal veel tijd vergen. Maar het is erg belangrijk dat we dit doen.”

zullen bijvoorbeeld plaatsvinden met mensen die al affiniteit hebben met internationale solidariteit (bv. GROS, vzw...).”

## Op 6 maart vond een debat plaats in Tervuren met enkele andere personen? Hoe is dat verlopen?



## Wie is Aletha Wallace?

Aletha is oprichter en directeur van Liberia Entrepreneur Educational Foundation (LEEF). Ze is oorspronkelijk afkomstig uit Liberia - West Afrika en is ook een activist van de People's Health Movement, een wereldwijde beweging die opkomt voor het recht op gezondheid voor iedereen.

Over de projecten van LEEF kan je terecht op <https://nl.leeffoundation.org>

## Hoe ben je betrokken bij het thema over dekolonisatie?

“Ik werd gevraagd of ik wilde deelnemen aan de stuurgroep dekolonisatie die werd opgericht door 11.11.11 omdat men een diverse groep wilde vormen, inclusief mensen met diaspora-achtergrond.”

## Welke rol wil 11.11.11 hierin spelen/ vervullen?

“11.11.11 wil het thema dekolonisatie bespreekbaar maken. De bedoeling is om in Vlaanderen in dialoog te gaan over het actuele thema 'dekolonisering van internationale solidariteit' met actieve burgers, 4de Pijlermedewerkers (dat zijn mensen zoals ik die een vzw hebben die relaties heeft met een land zoals in mijn geval Liberia), lokale vrijwilligers van ngo's en van 11.11.11, gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking, enz... Het thema wordt heel breed bekeken en het gaat daarbij niet alleen over de historische context of bannen van standbeelden, want soms lijkt de discussie alleen over het verleden te gaan. De uiteindelijke vraag is: hoe kunnen we komen tot gelijkwaardige en inclusieve samenwerkingen binnen onze organisaties, maar ook over grenzen heen? Dit wordt gedaan aan de hand van vormingen, workshops etc. De workshops

## Verantwoordelijke uitgever:

Carmen De Rudder,  
Edgard Sohiestraat 3 bus 011, 1560 Hoeilaart

# Oxfam Wereldwinkel

GEMEENTEPLEIN 20, HOEILAART

OPENINGSUREN WERELDWINKEL:  
DI-WO-ZA: 10 tot 12 en 14 tot 18 uur  
VRIJ: 9.30 tot 12 en 14 tot 18 uur  
ZO: 10 tot 12 uur



## Trouwe klant in de kijker: Joris De Braekeleer

Bijna elke zaterdagmorgen is Joris De Braekeleer present in de Wereldwinkel. Hij woont al zijn hele leven in Hoeilaart, ging er naar school, naar de kunstacademie en de atletiekclub. Nu is hij leraar klassieke talen in Laken, actief in de federatieploeg (de vroegere parochieploeg) van de St-Clemenskerk en gedreven sporter. Hij is kampioen van België atletiek 800 meter en 1.500 meter in de categorie 40+, hij kreeg in Hoeilaart de titel van Sportman van het jaar.

### Wat koop jij in de Wereldwinkel?

“Heel veel. Ik ben verzot op de lekkere chocolade, de fruitrepen. Voor het ontbijt de confituur en de lekkere muesli. Pasta, rijst, maar ook speelgoed voor mijn neefjes en Floris’ wenskaarten.”

### Hoe ben je bij de Wereldwinkel terecht gekomen ?

“Het winkeltje viel mij op, er is een leuke vitrine met producten uit de derde wereld.”

### Waarom koop je in de Wereldwinkel ?

“Ik ben geïnteresseerd geraakt in eerlijke handel door de filmpjes op de solidaire maaltijd van Broederlijk Delen. Ik wil het zuiden steunen door zijn producten te kopen uit solidariteit. Het is goed dat de boeren zelf hun producten kunnen verkopen, onafhankelijk zijn van opkopers en hun eigen maatschappij kunnen opbouwen. Ook belangrijk is de kleinschaligheid van de winkel: je kan er een praatje maken met de vriendelijke vrijwilligers, heel anders dan in de anonieme grootwarenhuizen.”

### Sport en Wereldwinkel? De producten staan toch niet op de dopinglijst? Verbeteren zij de prestaties?

*Joris moest lachen om dit grapje.*

## Noteer in je agenda!

**14 mei:** World Fair Trade Day. Overal in de wereld wordt Fair Trade gevierd. Ook in Hoeilaart. Kom dus langs in de Wereldwinkel en laat je verrassen.

**22 mei:** Wereldwinkelontbijt. Na het succes van vorige editie kon een volgend ontbijt niet uitblijven. Van 8.00u tot 11.00u in SJC Koldam. Meer informatie volgt.



## Van Fair Magazine naar Oxfam Magazine

Iedere Hoeilander krijgt momenteel het Fair Magazine in de brievenbus met informatie over de nieuwe producten en met achtergrond over de werking van Oxfam. Binnenkort zal je het nieuwe



Oxfam Magazine ontvangen. Dit magazine wil verder gaan en je nog beter informeren over wat Oxfam doet en wil bereiken. Op die manier wil Oxfam iedereen gemotiveerd houden om te blijven steunen via de aankoop van producten, giften, deelname aan acties, .... Daarom zal het magazine verhalen brengen over projecten, realisaties, partners en acties. Natuurlijk zal de informatie over nieuwe producten, zowel voeding als artisanat, niet ontbreken.



## WERELDSE MAALTIJDSOEP

### Ingrediënten

\*beschikbaar bij Oxfam-Wereldwinkels  
250g Worldmix met rijst, linzen en quinoa\*, 250g linzen\*, 400ml passata van tomaten\*, 1 gele ui, 2 el olijfolie\*, 2 tenen knoflook, 1 blaadje laurier, 2 snuifjes zeezout, 2 snuifjes zwarte peper\*, knolgroenten (naar keuze: wortelen, zoete aardappel, rode biet, pompoen), zachte groenten (courgettes, boontjes, paprika's ...), diepvrieserwten.

### Bereiding

- Was alle groenten en snijd in stukjes. Neem een voldoende diepe kookpot of pan en stook de ui met wat olijfolie.

- Voeg de look en de knolgroenten toe en laat 5 minuten meestoven. Doe er de passata, laurier, zachtere groenten en zout bij en zet alles ruim onder water. Breng aan de kook tot alles bijna beetgaar is.
- Kook ondertussen de Worldmix zoals de verpakking aangeeft. Voeg hem samen met de diepvrieserwten (optioneel) en de linzen toe en laat nog heel even meekoken.
- Proef en voeg eventueel meer (kruiden)zout en peper toe.

Smakelijk!